



www.manna.nu

“Mijn kind heeft nu ook
een kans om weer
kind te zijn”



Hierbij onze eerste nieuwsbrief van dit jaar. Er is zoveel gebeurd dat het bijna niet in een nieuwsbrief te vatten is. De reden dat u toch zo lang van nieuws verstoken bent gebleven, is dat we als prioriteit onze doelgroep hebben en door alle snelle gebeurtenissen op een rij helaas niet de capaciteit hadden om ook nog een nieuwsbrief te schrijven. Onze excuses daarvoor.

Andere locatie

Omdat de ruimte voor het inpakken van de boodschappen aan de Boslandweg te klein werd, moesten we op zoek naar een andere locatie. Deze werd gevonden in de hal van Firma Dubbink aan de Bedrijfsweg te Vriezenveen. In december vorig jaar zijn we gestart met het in orde maken van de hal en het verhuizen van de Boslandweg naar de nieuwe locatie.

Pakketten zelf ophalen

Ook de organisatie van de boodschapp pakketten en het bezorgen van deze “Manna” pakketten moest gewijzigd worden. Het was eigenlijk niet meer te doen in de huidige opstelling. Momenteel 150 tot 160 stuks per 14 dagen, een hele klus om dit steeds weer in orde te maken. We zijn toen overgeschakeld van bezorgen naar zelf afhalen in het depot. Dit loopt nu goed.



Veel vrijwilligers

De pakketten hebben een waarde van tussen de € 22,00 en € 25,00 (inclusief de boodschappen die we krijgen in natura). Dit is dus per keer rond de € 3000,00. De begroting op jaarbasis is momenteel

€ 50.000,00 en wordt door middel van fondswerving via particulieren, bedrijven en kerken bijeengebracht. Elke keer opnieuw wordt door de coördinator en de planner alles weer op een rij gezet, omdat er bij elke ronde mutaties zijn in de hulpvragen. Bijna 60 vrijwilligers zijn behulpzaam met het verzamelen van boodschappen, het ophalen van de honderden kilo's aardappelen, de honderden broden, het samenstellen van de lijsten met bestelgegevens en het indelen van de vrijwilligers, etc. etc. Per keer kost dit ongeveer 200 manuren. We zijn heel erg dankbaar voor zoveel vrijwilligers!!

Verkoop pand in Vroomshoop

In de loop van 2014 werden we geconfronteerd met de verkoop van het pand aan de Sluiskolk 2 te Vroomshoop (pand van Bovo). We mochten het gebruiken zo lang het nog niet verkocht was. Wat nu? We hebben er veel over gesproken, kunnen we misschien naar een andere plek? Kunnen we het (voorlopig nog) huren van de nieuwe eigenaar? Na veel wikken en wegen is, vanwege financiële redenen, besloten het geheel te ontruimen. Natuurlijk jammer, want er werden veel mensen geholpen. Momenteel zijn we ons aan het beraden hoe en wanneer we verder kunnen gaan met Manna Fashion en Manna Happy Kids (de mensen van zorgboerderij De Koningshoeve te Vriezenveen zetten op dit moment Manna Happy Kids tijdelijk voort). De winkelinventaris is opgeslagen in een loods en de kleding is verdeeld en gedeeltelijk verkocht aan het Leger des Heils.

Ruimte gezocht!

Mocht u ons willen helpen met het zoeken naar ruimte, dan zouden we dat erg waarderen. Onze voorkeur gaat uit naar een ruimte van 500 m2. Tot voor kort maakten we gebruik van een ruimte welke als volgt was ingedeeld:

- Het uitzoeken van kleding: 50 m2
- Sorteren, schoonmaken, strijken, etc.: 100 m2
- Opslag van voorraad: 100 m2
- Winkelruimte: 200 m2
- Sanitaire voorzieningen, kantoor annex vergaderruimte 30 m2

Manna Happy Kids

Zoals u weet zijn er binnen onze doelgroep veel kinderen die zich op hun verjaardag ziek melden en niet naar school gaan. Ieder kind wil graag net als klasgenoten op zijn/haar verjaardag trakteren. Daar is echter vaak geen geld voor. Als kind kun je daar letterlijk ziek van zijn en dus blijft het kind dan thuis. Cadeaus met Sinterklaas en met verjaardagen zitten er meestal voor deze kinderen niet in. Wij proberen ook hier wat in te voorzien door Manna Happy Kids. Dozen hiervoor worden door Zorgboerderij de Koningshoeve gemaakt en sinds kort ook gevuld en kunnen daar dan door de aanvragers gehaald worden. We zijn blij en dankbaar dat dit zo belangrijks stukje werk van onze stichting nu (tijdelijk) voortgezet wordt op deze plek! Echt een win-win situatie!

Nieuwe bestuursleden

Gelukkig hebben we sinds september 2014 ons bestuur kunnen versterken met twee nieuwe leden uit Den Ham. De verdeling over de kernen is nu weer aardig gelijk. Onze coördinator Marjan Stoopendaal had even een rustpauze nodig en heeft dit jaar een sabbatsjaar. Haar taak is overgenomen door Gerard Hulsegge en dat gaat heel goed. Daarnaast moeten enkele bestuursleden thuis bijspringen in verband met ernstig zieke huisgenoten. Al met al kost het behoorlijk wat inspanning om de dingen toch zo goed als mogelijk te laten verlopen. Gelukkig zijn er de vele vrijwilligers die hun best doen om bij te springen.

Aardappelveld

Een leuke wetenswaardigheid is dat we een aardappelveld hebben op de kruising tussen de Hammerweg en Sliepersdijkje in Vriezenveen. De volgende keer hopen we daar wat meer over te vertellen, maar nu alvast een foto van het Manna-veld:



We hopen dat u begrip kunt opbrengen voor de wat andere samenstelling en inhoud van de nieuwsbrief. Wij ervaren nog steeds heel veel zegen, de hulpvragers krijgen nog steeds elke 2 weken een boodschappenpakket en de kinderen ontvangen de Happy Kids doos. We zijn er van overtuigd dat God een bedoeling heeft met het plotselinge sluiten van de locatie aan de Sluiskolk 2 te Vroomshoop. Waar deuren worden gesloten gaan vensters open!

Alle seinen op rood: bodem kas in zicht!

Beste Nieuwsbrieflezer

Voor dit jaar staan bij ons wat betreft de uitgaven alle seinen op rood, omdat de bodem van de kas zeer nadrukkelijk in zicht komt. Ondanks bijdragen van kerken, scholen ,bedrijfsleven en particulieren wordt het voor ons steeds moeilijker de financiële eindjes aan elkaar te knopen. En met momenteel nog slechts een kleine 2.000 euro in kas, zien we de toekomst zwaar in voor onze door velen op handen gedragen stichting, die in de ogen van veel Twenteranders zeer goed werk doet. Het wordt steeds moeilijker om aan de stijgende hulpvraag tegemoet te komen. Daarnaast staat of valt het ontplooiën van nieuwe hulpinitiatieven (zoals het verstrekken van kleding of verjaardagsdoos) met het krijgen van de noodzakelijke steun van diverse particulieren, bedrijven of organisaties.

Daarom wil ik u vragen om, mocht u in de gelegenheid zijn, een steentje bij te dragen en ons te ondersteunen met ons werk voor de minder bedeelde medemens. Eenmalige giften op rekeningnummer NL80RABO0148768679 blijven welkom en zijn voor u fiscaal aftrekbaar als gift aan een stichting met ANBI status.

Bert Hemmer

Penningmeester Stichting Manna

manna
wil
helpen,
helpt u
ons
mee?



stichting manna Doel 10.11



stichting manna Doel 10.11

Manna.nu | www.manna.nu

Voorkom verkeerde aflevering van deze nieuwsbrief. Voeg ons e-mail adres info@manna.nu toe aan uw adresboek of lijst met veilige adressen.

Dit is een automatisch gegenereerd e-mailbericht.
Stuur aub geen reactie naar dit e-mailadres.

Klik [hier](#) als u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen.

Copyright © 2012 Manna.nu

Deze mailing is verzonden via Bandwerkplus.nl, het meest eenvoudige website-beheersysteem van Nederland.

 Volg ons via
Facebook